

weg van Napoleon



WIST JE DAT...

Napoleon onze
standaardmaten
– de liter, meter en
kilogram – heeft
ingevoerd?



WIST JE DAT...

... Napoleon altijd
chocolade at tijdens zijn
veldtochten om snel een
energiestoot te krijgen?



WIST JE DAT...

... het in Frankrijk
bij wet verboden
is om je varken
Napoleon te
noemen?



Legenda

- 1 Boerderij de Vossenburg
- 2 Portlandhoeve
- 3 Hecto- en kilometerpaaltjes
- 4 Historisch bruggetje
- 5 't Veerhuys

1

DE VOSSENBURG

'De Vossenburg' aan de Korteweg is gebouwd in 1911. Bij dit veelzijdige boerenbedrijf van Adjan en Branka Vos nemen we je mee terug in de tijd en ervaar je het leven van vroeger. Bewonder de acteurs die de tijd van Napoleon naspelen. Loop over de historische markt en maak kennis met oude ambachten, zoals klompenmaken en mandenvlechten. Op het erf zijn verder allerlei Oud-hollandse spelletjes te spelen en er is een proeverij waar je de lekkerste ambachtelijke (streek)producten kunt proeven.



weg van Napoleon

4

HISTORISCH BRUGGETJE

Hij valt misschien niet meteen op, maar dit historische bruggetje met gietijzeren leuninggen stamt nog uit de tijd van Napoleon. Ooit stond er langs de Veerweg - op steenworpafstand van deze brug - ook een molen die het water uit de Portlandpolder wegpompte. De polder stamt uit 1769 en is daarmee een van de 'jongste' polders van Rhoon. Rond 2008 restaureerde het Waterschap het bruggetje, in dezelfde tijd dat ook de historische paaltjes in ere werden hersteld.



2

PORTLANDHOEVE

In 1803 liet Willem Gustaaf Frederik Bentinck (1762-1832) - heer van Rhoon en Pendrecht - deze grote boerderij bouwen in de Portlandpolder. De naam van de polder was verbonden met de familie, want zijn overgrootvader Hans Willem Bentinck (1649-1709) was eerder al verheven tot graaf van Portland. De eerste steen van de hoeve werd gelegd door boerin 'Jaapje'. Een Franse soldaat schilderde haar portret op de (boven)deur van de boerderij waar ze nog altijd nieuwsgierige bezoekers in de gaten houdt.



met paard & wagen over de Napoleonroute

Wist je dat de soldaten van Napoleon ruim 200 jaar geleden door onze polders hebben gelopen?

De Napoleonroute liep van Antwerpen - door de Hoeksche Waard en het Buijtenland van Rhoon - helemaal naar Haarlem. Tussen 't Veerhuijs en boerderij De Vossenburg vind je nog steeds sporen uit die Franse periode (1795-1813). Loop, fiets óf rijd vandaag met paard en wagen mee over de 1,7 kilometer lange route, net als de soldaten van Napoleon. Bekijk de vertrektijden van de pendeldienst op de Vossenburg (max. 10 personen per rit).

5

'T VEERHUIJS (1769)

Bij 't Veerhuijs was een belangrijke oversteekplaats op de Napoleonroute. Dankzij de veerdienst tussen Rhoon en Goidschalxoord konden Franse soldaten en andere reizigers veilig de Oude Maas oversteken. Dat ging tot 1946 met roeiboten, daarna stapte de veerdienst over op een motorbootje. Toen in 1962 de laatste overtocht plaatsvond, was de oversteekplaats zo'n 200 jaar in gebruik. De aanlegsteiger en het wachthuisje zijn inmiddels verdwenen, maar 't Veerhuijs wordt nog steeds bewoond.



3

HECTO- EN KILOMETERPAALTJES

Omdat Napoleon zich ergerde aan de vele, slecht begaanbare modderpaden, liet hij in Europa een verhard wegennet aanleggen: de zogenaamde Napoleonroutes. Zo konden zijn troepen zich een stuk sneller verplaatsen. Een van die routes - de 'Route Imperial 65' - liep over de Veerweg en de Korteweg. Als hulpmiddel bij het onderhoud van de wegen, plaatste Rijkswaterstaat in de tweede helft van de 19e eeuw gietijzeren hecto- en kilometerpaaltjes langs de route. Heb jij ze al gespot?



startlocatie

Boerderij De Vossenburg
Korteweg 4 - Rhoon



Meer weten? Ga naar buijtenland-van-rhoon.nl



Lodewijk Napoleon, het broertje van Napoleon, was een tijd koning van Nederland. Een bekende uitspraak van hem was 'lek ben Konijn van Olland'.

